



### Lied van de Heilige Stede te Amsterdam

*Daar klinkt een lied al werd het soms gefluisterd,  
Wanneer de schaar verborgen maar gerust,  
Den Heil'gen Weg, als d'avond'ure duistert,  
Volgt met een hart vol goddelijken lust;*

*Steeds klinkt het door, of woeste stormen komen,  
Of plaag op plaag valt op 't gemeenebest,  
Of 't oud geloof de kroone wordt ontnomen,  
Een nieuwe leer gelde in Sint Niklaas' vest;*

*Als 't oud geloof met d'oude trouw te samen,  
In één gebed zoo roerend samen smelt,  
En aan een nieuwen tijd met nieuwe namen,  
Weer d'oude roem en heerlijkheid vermeldt.*

*Steeds klinkt het lied, het lied der Heil'ge Stede,  
En 't vroom gebed in allen zwaren nood,  
Verborgen God en Koning van den Vrede,  
Geef Amsterdam Uw levensbrood.*

schaar = de schare aan Amsterdamse katholieken  
gemeenebest = De Nederlanden (17 gewesten; 16e eeuw)  
oud geloof = katholiek geloof  
nieuwe leer = calvinisme/protestantisme  
Sint Niklaas vest = Amsterdam  
levensbrood = de eucharistie

boekpresentatie  
Charles Caspers en Peter Jan Margry  
Uitgeverij Prometheus



kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, locatie Oost  
Amsterdam, 21 januari 2017  
aanvang 14.30 uur

Woorden van welkom door Simon Evers, pastor in het OLVG,  
mede namens de Raad van Bestuur van het OLVG.

Opening door de uitgever, de heer Mai Spijkers.

De heer Piet Hein Hupsch, voorzitter van het bestuur van het Gezelschap van  
de Stille Omgang te Amsterdam, spreekt.

Koor gaat Door, onder leiding van Christie de Wit, zingt:

Processie-Lied der H. Stede

(ca. 1895, anoniem, bewerkt)

Lied van de Heilige Stede te Amsterdam

(1895, tekst Dr. Herman Schaepman, muziek Theo van der Bijl)

De auteurs, Charles Caspers en Peter Jan Margry, lichten toe.

Koor gaat Door zingt:

Ondbeglänzte Zaubernacht

(1804, tekst Ludwig Tieck, muziek P.-M. Rhiem)

Let it be

(1970, John Lennon & Paul McCartney)

Em. prof. dr. Jan Th. M. Bank recenseert.

Koor gaat Door zingt:

Greensleeves

(ca. 1580, Engels volkslied)

La Mer

(1946, Charles Trenet, bewerking Tom Löwenthal)

Uitreiking van het eerste exemplaar Mirakel van Amsterdam in viervoud.

Afsluiting en begin van informele bijeenkomst.

Tijdens de informele bijeenkomst in het restaurant nabij de kapel kunt zich aanmelden als donateur van de Stille Omgang. Met een minimumbijdrage van € 25,- per jaar maakt u de jaarlijkse Stille Omgang mede mogelijk. U ontvangt het boek als welkomstgeschenk. Formulieren in te vullen voor automatische incasso liggen klaar. Indien gewenst, kunt u uw donateurschap beperken tot één jaar. Ook kunt u het boek door contante betaling van de winkelprijs (€ 30,-) aanschaffen.



Processie-Lied der H. Stede

*Zingt uw wonder Amstelaren*

*In een luiden jubeltoon*

*'t Wonder waarop de eeuwen staren*

*als uw schoonste gloriekroon*

*Volgt het voorbeeld uwer vad'ren*

*Ziet hoe in des Heeren stoet*

*Hunne rijen zich vergad'ren*

*Vol geloof en liefdegloed.*

*Zóó op 't jaarlijksch feestgetijde*

*Van het wonder hier gewrocht*

*Ging heel de Amstelstede blijde*

*Geestdriftvol ten zegetocht*

*Dam gedekt met gouden hemel*

*Voortgegaan door 't heilig kruis*

*Toog bij 't jub'lend volksgewemel*

*Jezus zelf langs huis bij huis.*

*Trekt dan rond in jubelklanken*

*Als de vad'ren van weleer*

*Blijft Hem loven, blijft Hem danken*

*Geeft voor liefde de liefde weêr*

*Eind' loos eind' loos moet het rijzen*

*'t Loflied om Zijn altaartrouwen*

*Amstel 't Wonder dat wij prijzen*

*Is uw schoonste gloriekroon.*

*Hoe kan de Arke van David halen*

*Bij 't Geheim door haar voorspeld*

*Voor welks wondervolle stralen*

*De oude schaduw henen snelt?*

*Hier heeft God door 't schitt'rend teeken*

*ons Zijn macht geopenbaard*

*Hier zag 't vuur zijn krachten breken*

*En de Hostie bleef gespaard.*